

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Het verhaal van letter A

Er was eens in Alfabetland een vrolijke letter genaamd A. A was de eerste letter van het alfabet en hij hield van zijn speciale plaats. A was een vrolijke letter met twee lange poten en een bruggetje die de poten in het midden met elkaar verbond. A's favoriete kleur was felrood en hij droeg een glimmende rode hoed op zijn hoofd.

A had veel vrienden in Alfabetland, maar de beste vrienden waren B, C en D. Ze speelden altijd samen en hadden plezier. Op een zonnige dag besloten ze te gaan picknicken in het prachtige Letterpark.

A was opgewonden en zei: "Ik neem voor iedereen appels mee! Het is mijn favoriete fruit omdat de appel ook met de letter A begint!"

B, C en D waren het daarmee eens en zeiden dat ze ook hun favoriete eten zouden meenemen. Dus maakten ze allemaal hun picknickmanden klaar en ontmoetten elkaar in het park.

In het park legde A trots de appels op het picknickkleed. B had bananen meegenomen, C had cookies meegenomen en D heeft heerlijke donuts meegenomen. De vrienden hadden een geweldige tijd, ze aten samen, lachten en speelden spelletjes.

Na hun maaltijd stelde A een spelletje voor. "Laten we het Dierenalfabet-spel spelen!" A zei. "We geven om de

beurt een dier een naam die begint met de eerste letter van onze naam." A ging eerst en zei: "Aap". A hield van de kleine, hardwerkende speelse dieren. Ze gingen in een kring zitten en noemden om de beurt dieren die met hun eigen letters begonnen. B



noemde een beer, C noemde een cavia en D noemde een das. Terwijl ze speelden, hoorden de andere letters in Alfabetland hun gelach en kwamen meedoen met het plezier.

Al snel speelde het hele alfabet samen het spel Dierenalfabet. E noemde een egel, F noemde een flamingo en G noemde een giraffe. Het spel ging verder en de dieren werden steeds blijer en vormden een hechte groep.

Toen de zon onderging, besloot A dat het tijd was om naar huis te gaan. De letters waren het er allemaal mee eens en begonnen hun picknick in te pakken.

Voordat hij vertrok, riep A iedereen bij elkaar en zei: "Vandaag was zo'n prachtige dag! Ik ben zo dankbaar dat jullie allemaal mijn vrienden zijn in Alfabet Land. Laten we beloven dat we samen nog meer van dit soort leuke dagen zullen hebben."

Alle letters juichten en waren het daarmee eens en ze deden een speciale belofte om elkaar weer te ontmoeten en nog veel vaker spelletjes te spelen in het letterpark.