

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

# Achilles

Er was eens een grote krijger genaamd Achilles. Hij woonde in het oude Griekenland en stond bekend om zijn kracht en moed.

Achilles was geen gewone krijger. Hij was door de goden gezegend met ongelooflijke snelheid en kracht, en hij was bijna onoverwinnelijk. Zijn moeder, Thetis, had hem als baby in de rivier de Styx gedoopt, en dit had hem onkwetsbaar voor letsel gemaakt, behalve zijn hiel, de enige plek waar hij wel gewond kon raken.

Toen Achilles nog een jonge jongen was, werd hij getraind door de beroemde krijger Chiron. Chiron

leerde hem vechten met een zwaard, een speer en een schild, en hij leerde hem paardrijden. Achilles leerde snel en werd al snel een van de grootste krijgers in Griekenland.

Op een dag riep de koning van Griekenland, Agamemnon, alle strijders in het land op om hem te helpen vechten in een grote oorlog tegen de stad Troje. Achilles wilde



graag vechten en hij leidde een groep dappere krijgers de strijd in.

De Trojaanse oorlog was lang en moeilijk, maar Achilles vocht dapper en won vele veldslagen. Op een dag werd zijn beste vriend Patroclus echter gedood in de strijd, en Achilles was vervuld van verdriet en woede. Hij besloot wraak te nemen op de Trojanen en ging met een felle vastberadenheid de strijd aan.

Achilles was niet te stoppen. Hij stormde door de Trojaanse linies en doodde iedereen die hem in de weg stond. Hij was zo snel en zo sterk dat niemand hem kon tegenhouden. Maar toen werd hij door een pijl in zijn hiel geraakt en viel op de grond. De Trojanen zwermden om hem heen en doden hem.

Hoewel Achilles er niet meer was, leefde zijn legende voort. Hij werd herinnerd als een van de grootste strijders in de Griekse geschiedenis, en zijn verhaal inspireerde vele anderen om moedig en sterk te zijn ondanks tegenslagen. En dat is het verhaal van Achilles, de onoverwinnelijke krijger van het oude Griekenland.