

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

# Pimpelmees Probeer Maar

De familie Pimpelmees was een gezellig vogel-gezin,  
Ze nestelden zich graag in een boomholte, het liefst  
bovenin.

Het kleinste vogeltje heette Pimpelmees Probeer Maar,  
Hij kreeg namelijk nooit iets in een keer voor elkaar.

Daarom werd hij soms moedeloos en boos,  
Totdat hij voor een andere manier koos.

Hij ging het gewoon  
heel vaak proberen!

Nu kon hij het al  
doende leren.

Zo werd  
bijvoorbeeld vliegen  
een leuke sport.

Hij was heel trots,  
ook al was zijn  
vlucht nog maar  
kort.

Voedsel verzamelen  
was nog een

behoorlijke klus,

Maar na heel vaak proberen, lukte het en won hij het  
zelfs van de mus.

Een leuk vogelvrouwtje zoeken was nog een ander  
verhaal,

Daarvoor maakte hij eerst ontzettend veel kabaal.



Vervolgens zette hij mooie fluittonen in,  
Die waren meer naar het vogelvrouwtje haar zin.  
Uiteindelijk lukt het hem haar met een lekker rupsje te  
lokken,  
En vanaf toen ging Pimpelmees Probeer Maar nooit  
meer zitten mokken.  
Hij bleef altijd alles vrolijk proberen,  
Soms wel meer dan duizend miljoen keren.  
En altijd was hij op een dag blij met het resultaat,  
Wie weet gaat het ook zo bij jou als jij aan het  
proberen gaat!