

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

Stoombootinlaaddag (5/14)

De dag dat de pieten en Sinterklaas de stoomboot inladen, is een dag vol opwinding en hectiek. Iedereen in het grote kasteel van de Sint is druk bezig om alles klaar te maken voor de grote reis naar Nederland.

"Zorg je ervoor dat de stoommachine genoeg kolen heeft, Bouw Piet?" vraagt Logistiek Piet terwijl hij zijn lijst nakijkt.

"Jazeker, Logistiek Piet! Sterke Piet en ik hebben het onder controle," antwoordt Bouw Piet, terwijl hij een zware zak kolen aan boord tilt.

Ondertussen zorgen de Inpak Pieten voor de grote zakken met cadeautjes. "Deze poppen moeten heel voorzichtig worden ingepakt. Ze zijn erg breekbaar," waarschuwt Creatieve Piet.

"Geen zorgen, Creatieve Piet! We zullen ze met veel liefde behandelen," belooft Inpak Piet.

De Kook Piet is druk bezig in de keuken. "Sinterklaas, mag ik wat extra pepernoten bakken dit jaar?" vraagt hij met een twinkeling in zijn ogen.

Sinterklaas lacht en zegt: "Natuurlijk, Kook Piet! Je kunt nooit genoeg pepernoten hebben."

Op de stoomboot hebben de pieten hun eigen slaappleatsen. "Kijk, dit bed is net groot genoeg voor mij!" zegt Kleine Piet tevreden.

Sinterklaas knikt en zegt:
"Ik ben blij dat je het
comfortabel vindt, Kleine
Piet. We willen dat iedereen
zich thuis voelt op de
stoomboot."

Als alles is ingeladen,
controleert Kapitein Piet de
boot. "Alle zeilen zijn
gehesen, en de ankers zijn
klaar om gelicht te worden.
We zijn klaar om te
vertrekken, Sinterklaas!"

"In de cadeautjesfabriek
hebben we alles wat we
nodig hebben, Sint," zegt Techniek Piet. "We kunnen
onderweg veel speelgoed maken."

Sinterklaas glimlacht en legt zijn hand op Techniek Piet's
schouder. "Dank je, Techniek Piet. Ik weet dat ik op jou
en de rest van de pieten kan rekenen."

Als de stoomboot eindelijk vertrekt, staan alle pieten en
Sinterklaas aan dek en zwaaien naar het kasteel en de
Achterblijf Piet.

