

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

Grappes Piet zorgt voor opschudding (8/14)

Op de grote stoomboot van Sinterklaas, ver weg van de daken en schoorstenen, was er altijd veel te doen. Sommige Pieten waren druk in de weer met het inpakken van cadeautjes of het pepernoten bakken, maar voor vele anderen was het de perfecte tijd om te ontspannen.

In het midden van deze rustperiode, zorgde één Piet echter voor heel wat opschudding. Grappes Piet, zoals hij liefkozend werd genoemd, was altijd in voor een lach. Dit jaar besloot hij iets extra ondeugends te doen. Niemand zou het verwachten, en dat maakte het voor Grappes Piet nog leuker.

Op een avond sloop hij stilletjes naar de kajuit van Sinterklaas en wisselde de gewone shampoofles om voor een flesje met kleurenshampoo. Terwijl de maan hoog aan de hemel stond, waste Sinterklaas nietsvermoedend zijn baard voor het slapen gaan. De volgende ochtend kwam



een lachend rumoer vanuit de eetzaal. Sinterklaas, met een stralend paarse baard, nam plaats aan het ontbijt. Pieten proestten het uit van het lachen, hun buiken schuddend van plezier.

Sinterklaas glimlachte en zei: "Nou, nou, wie heeft deze kleurrijke verrassing op mijn kin getoverd?"

Grapjes Piet kon zijn giechel niet inhouden en riep: "Het staat u eigenlijk best goed, Sinterklaas!"

Sinterklaas grinnikte, maar met een twinkel in zijn ogen zei hij: "Dank je, Grapjes Piet. Maar pas op, voor je het weet krijg je een koekje van eigen deeg."

Grapjes Piet wuifde het lachend weg. Maar de dagen daarna merkte hij dat zijn schoenen plotseling aan dek vastgeplakt zaten, dat zijn petje op mysterieuze wijze was gekrompen en dat zijn bed was gevuld met schuimende badparels!

Op een avond, toen Grapjes Piet zijn tandenborstel wilde pakken, kwam er een grote wolk confetti uit de beker tevoorschijn. Grapjes Piet keek verrast en hoorde zacht gelach van achter een gordijn. Daar stond Sinterklaas, met een grote grijns.

"Grapjes Piet," zei Sinterklaas lachend, "nu zijn we quitte. Maar laten we beloven om elkaar niet meer zo te plagen." Grapjes Piet knikte, nog steeds in shock van de verrassing. "Afgesproken, Sinterklaas. Maar laten we één ding niet vergeten: lachen is gezond!"

En zo leerden zowel Grapjes Piet als Sinterklaas dat een grapje op zijn tijd goed is, maar dat het ook belangrijk is om te weten wanneer het genoeg is geweest. En net op dat moment, hoorde ze de Uitkijk Piet roepen: "Land in zicht!"