

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

Piet en Sint's grote fietsavontuur

Op een sprankelende winterdag besloot Piet een grote fietstocht te maken. Met Sinterklaas achterop, zouden ze alle kinderen in Nederland een bezoekje brengen. De zak met cadeautjes was stevig aan de fiets gebonden, en ze waren klaar om te vertrekken.

Alles ging goed, tot er een luid "KNAK!" klonk. Piet's achterband was geknapt! Er zat een pepernootje in! Wat een pech!

Piet en Sint keken elkaar bezorgd aan. Hoe zouden ze nu alle kinderen kunnen bezoeken? Maar Piet was niet iemand die snel opgaf. Met de fiets aan zijn hand, begon hij te lopen, op zoek naar een dorpje waar iemand hem kon helpen.

Na een tijdje kwamen ze aan in een klein dorpje. Het was een plaats waar iedereen elkaar kende, en het leek alsof de tijd er had stilgestaan. In het midden van het dorp stond een kleine smederij, en de smid was druk aan het werk.

"Goedendag, meneer de smid!" riep Piet. "Ik geloof dat er in mijn achterband een pepernootje zit. Kunt u ons helpen?"

De smid, een vrolijke man met een grote snor, moest lachen. "Een pepernootje? Dat heb ik nog nooit gezien!" zei hij, nog steeds lachend. "Maar wees gerust, ik zal de band voor je plakken."

Terwijl de smid aan het werk was, trakteerde Sinterklaas de kinderen in het dorp op snoep en kleine cadeautjes. Er werd gezongen en gedanst, en al snel was het kleine ongelukje vergeten.

Toen de band was geplakt, bedankte Piet de smid hartelijk. "Dank u wel, meneer de smid! Nu kunnen we weer fietsen door heel Nederland!"

Met een vrolijk gezwaai en een luid "Dag allemaal!" fietsten Piet en Sint het dorpje uit, op weg naar nieuwe avonturen.

Dus jongens en meisjes, de volgende keer dat je buiten bent, kijk goed om je heen. Wie weet zie je Piet wel fietsen met Sint achterop, lachend en zwaaiend, klaar om vreugde en cadeautjes te brengen aan iedereen die ze tegenkomen.

En onthoud, zelfs als er iets misgaat, kun je altijd een manier vinden om door te gaan en anderen blij te maken, net zoals Piet en Sint dat deden op hun grote fietsavontuur!

