

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

# Het avontuur van Sinterklaas en de verloren kist

Het was de tijd van het jaar dat de kinderen van Nederland ongeduldig wachtten op de aankomst van Sinterklaas en zijn knecht, Piet. Maar dit jaar was anders. Er was iets speciaals aan de hand.

In Spanje, net voordat ze naar Nederland vertrokken, had Sinterklaas meer dan honderd kisten vol geschenken en snoepgoed voorbereid. Elk geschenk was met liefde en zorg uitgekozen. Maar toen Sinterklaas, zijn knecht en het paard aan boord gingen van de grote stoomboot, merkte Sinterklaas dat er een kist ontbrak! "O nee!" riep Sinterklaas uit. "We zijn een kist kwijtgeraakt. Het is de speciale kist met de gouden chocolademunten!"

Piet keek bezorgd. "Maar die mogen we niet verliezen, Sinterklaas! Wat moeten we doen?"

Sinterklaas dacht diep na en zei: "We moeten teruggaan en de kist zoeken. De kinderen zouden erg teleurgesteld zijn als ze de gouden chocolademunten missen."

En zo begon een spannend avontuur. Sinterklaas, Piet en het paard gingen op zoek naar de verloren kist. Ze zochten in alle hoeken en gaten van Spanje, vroegen om hulp van de dorpingen en zelfs de koning!

Uiteindelijk, na vele dagen zoeken, vonden ze de kist verborgen in een grot, bewaakt door een vriendelijke

draak die dol was op chocolade.

"Alsjeblieft, meneer Draak," smeekte Sinterklaas, "mogen we de kist met gouden chocolademunten terug hebben? Ze zijn bedoeld voor de kinderen in Nederland."



De draak keek even bedroefd maar knikte toen. "Omdat het voor de kinderen is, geef ik het terug. Maar mag ik één muntje houden?"

Sinterklaas lachte en gaf de draak een handvol chocolademunten. "Hier, voor jou, omdat je zo vriendelijk bent."

Met de kist veilig aan boord keerden Sinterklaas en zijn team terug naar Nederland, net op tijd voor de grote intocht.

De kinderen waren dolgelukkig en het feest was een groot succes. En ergens in een grot in Spanje glimlachte een draak, tevreden kauwend op een gouden chocolademunt.

Het avontuur van Sinterklaas en de verloren kist werd een legende, een verhaal dat elk jaar werd verteld, een herinnering aan de vriendelijkheid, de vreugde en het wonder van het Sinterklaasfeest.