

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

Het Sinterklaasfeest in het dorpje Vreugdenrijk

In het vrolijke dorpje Vreugdenrijk was er altijd veel te doen en beleven, maar de leukste tijd van het jaar was zonder twijfel Sinterklaas. De kinderen keken uit naar de komst van de goedheiligman en zijn knechten. Iedereen in het dorp zong dit lied:

Strooien, strooien, strooien!
Jongens, wat een feest!
Wie is van zijn leven
Ooit zo blij geweest!

De kinderen in het dorp, waaronder kleine Tim en kleine Saar, zongen het lied dag en nacht. Ze wisten dat dit jaar iets speciaals zou gebeuren, maar ze wisten nog niet wat.

De nacht voor de aankomst van Sinterklaas in Vreugdenrijk begon Tim een glinstering te zien in de verte. Het leek te komen van het oude verlaten kasteel dat op de heuvel stond. Saar en Tim besloten om het mysterie te onderzoeken.

Toen ze het kasteel bereikten, ontdekten ze een magische zak vol lekkers, glinsterend en schitterend onder de maan. Een oud perkament onthulde een geheim: dit waren de magische strooigoedzakken van

Sinterklaas, die al eeuwenlang kwijt waren!

Vol enthousiasme brachten Tim en Saar de zakken terug naar het dorp. Ze deelden hun ontdekking met de burgemeester, die sprakeloos was. Ze

besloten om de magische zakken te bewaren voor het feest van Sinterklaas.

De dag dat Sinterklaas aankwam, was het hele dorp versierd, en het lied weergalmde door de straten:

Strooien, strooien, strooien!

Jongens, wat een pret!

Zakken vol met lekkers

En pas laat naar bed!

Toen Sinterklaas de magische zakken zag, lichtten zijn ogen op. Hij was het al zo lang kwijt, dat hij niet had gedacht het ooit nog te vinden, en als dank zou het magische strooigoed elk kind in het dorp een bijzondere wens laten doen.

De kinderen wensten voor vriendschap, liefde, en geluk. Het dorp vierde de hele nacht feest, en het was inderdaad het vrolijkste Sinterklaasfeest dat Vreugdenrijk ooit had gekend.



En zo eindigde de nacht met het hele dorp dat het lied zong, hand in hand, terwijl de magische glinstering van het kasteel hen toelachte:

Trala, trala, trala, la,
Trala, trala, la, la, la!

Het was een Sinterklaasfeest om nooit te vergeten, en het lied werd een nieuw volkslied voor Vreugdenrijk, dat elk jaar werd gezongen met Sinterklaas!