

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

## De haas en de schildpad

Een haas maakte op een dag grapjes over een schildpad omdat hij zo traag ter been was. "Wacht even," zei de schildpad. "Ik loop een race met je en ik wed dat ik win."

"Oh, nou, ok" antwoordde de Haas, die erg geamuseerd was bij het idee, "laten we het eens proberen"; en spoedig werd overeengekomen dat de vos een parcours voor hen zou uitzetten en de scheidsrechter zou zijn. Toen de tijd daar was, gingen beiden samen op weg, maar de Haas was al snel zo ver vooruit dat hij dacht dat hij net zo goed kon rusten: dus ging hij liggen en viel diep in slaap.

Ondertussen ploeterde de Schildpad door en bereikte na verloop van tijd de eindstreep. Eindelijk werd de Haas met een schok wakker en rende op zijn snelst verder, maar ontdekte dat de Schildpad inmiddels de race al had gewonnen.

Zo zie je maar, langzaam en gestaag wint de race in dit geval!

