

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De verjaardagstaart van Senna

Senna is vandaag zes jaar geworden. Het wordt een leuk feest. De kamer hangt vol met slingers en ballonnen. Mama heeft een taart gemaakt maar die staat nog in de koelkast.

Senna zou best een stukje willen proeven maar mama zegt dat ze nog even moet wachten totdat de visite er is. Dat is toch wel moeilijk, Senna kan niet wachten, ze heeft zo'n trek in een stukje taart!

Hoe lang duurt het nog voordat de visite komt? Ze heeft twee vriendinnetjes van school uitgenodigd en haar vier nichtjes komen ook. En Jeroen, haar neefje, die komt zeker. Jeroen is een smulpaap, die lust zeker een stukje taart. Misschien eet hij wel de hele taart op en dan heeft zij niets meer. Jeroen is al zeven en een stuk groter dan Senna. Hij is ook veel sterker en zal zeker de hele taart zelf opeten.

Mama gaat even naar boven en zegt dat ze zo weer terug komt. "Nergens aanzitten hoor", zegt ze nog, "ik ben zo weer beneden. Ik moet even nog wat kaarsjes van zolder halen."

Nu Senna alleen is wil ze toch nog even naar de taart kijken. Ze opent de koelkast en ziet de heerlijke taart staan. Er zitten aardbeien en kersen op de taart.

Daarover een dikke laag slagroom. Oh, wat ziet dat er lekker uit. Heel voorzichtig raakt Senna de taart aan. Er

zit nu een klein beetje slagroom op haar vingers. Snel likt ze de slagroom van haar vingers voordat mama weer naar beneden komt. Wat is dat lekker denkt ze. Zou ik nog een beetje proeven? En heel klein beetje maar. Dat ziet mama zeker niet. En Senna steekt haar hand weer in de koelkast. Nu heeft ze een groter stukje taart aan haar vingers en ook nog een aardbei. Snel likt ze haar vingers af maar nu ziet ze dat er een gat in de taart is gekomen. Oh jee, denkt ze, dat mag mama niet zien. Ze probeert de taart weer een beetje glad te strijken, maar oh wee, de taart schuift naar voren en rommel de bommel.....daar ligt de taart op de keukenvloer!

Senna is erg geschrokken en begint hard te huilen. Mama komt naar beneden rennen om te kijken wat er aan de hand is. Ze begint hard te lachen. Is ze dan niet boos? Ze ziet Senna op de keukenvloer zitten met de halve taart over haar heen. Overal zit slagroom zelfs in Senna's haar. "Oh, oh kindje toch", zegt mama, "kon je niet van de taart afblijven? Het was ook zo'n heerlijke taart, ik begrijp het wel een beetje dat je niet kon wachten." Senna snikte nog wat maar ze was wel blij dat mama niet erg boos was geworden.



"Weet je wat Senna", zegt mama, "we gaan gauw naar de winkel en halen een nieuwe taart, vind je dat niet een goed idee? Maar we gaan je eerst een beetje opknappen en de slagroom uit je haren halen anders denkt de bakker dat jij een taart bent geworden."

Daar moest Senna erg om lachen. Gelukkig had de bakker nog een taart. Deze was zelfs nog mooier dan de eerste taart. En zo werd het toch nog een leuke verjaardag. Iedereen vond de taart erg lekker en Jeroen? Die was niet meegekomen, die lag thuis op bed. Hij was erg misselijk omdat hij de dag ervoor veel te veel gesnoept had.