

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

Verwende Timmy en de wijze kerstman

Er was eens een jongen genaamd Timmy die erg verwend was. Hij wilde altijd het nieuwste en beste speelgoed, en hij leek nooit tevreden te zijn met wat hij had. Hij vroeg altijd om meer en zijn ouders waren moe van het toegeven aan zijn eisen.

Op kerstavond kwam de Kerstman bij Timmy en zijn familie. Timmy was erg opgewonden, en hij rende naar de boom om te zien wat de Kerstman hem had gebracht. Maar toen hij de cadeaus zag, was hij teleurgesteld. Hij vond het speelgoed dat de Kerstman hem had gegeven niet leuk en hij begon te huilen.

De Kerstman was niet blij om Timmy te zien huilen. Hij wist dat Timmy een verwend kind was en hij vond het niet leuk als kinderen zo gedroegen. Dus besloot hij om Timmy mee te nemen om cadeaus te brengen aan arme gezinnen. Timmy was verrast toen de Kerstman hem vroeg om mee te gaan, maar hij was nieuwsgierig en hij stemde toe. Hij klom in de slee van de Kerstman en ze vertrokken in de nacht.



Terwijl ze door de lucht vlogen, zag Timmy alle kinderen die op de Kerstman wachtten. Hij zag hoe opgewonden ze waren en hoe blij ze waren om hun cadeaus te ontvangen. Hij begon een beetje jaloers te worden, maar toen kwamen ze aan bij hun eerste stop.

Ze landden in een klein dorp en de Kerstman en Timmy gingen cadeaus brengen aan een arm gezin. Timmy was verbaasd over de dankbaarheid en vreugde van het gezin. Hij had nog nooit iemand gezien die zo blij was om speelgoed te krijgen en hij begon zich schuldig te voelen over zijn eigen gedrag.

Zo bezochten ze meer gezinnen en elke keer was Timmy meer en meer ontroerd door hun geluk en dankbaarheid. Hij beseftte dat hij zijn eigen cadeaus voor lief had genomen en hij voelde zich schuldig dat hij ze niet had gewaardeerd.

Toen ze thuiskwamen, was Timmy een veranderd jongetje. Hij was blij met de cadeaus die de Kerstman hem had gegeven en hij was dankbaar voor alles wat hij had. Hij begon zelfs sommige van zijn speelgoedjes weg te geven aan kinderen die ze meer nodig hadden dan hij.

Vanaf die dag was Timmy een vriendelijk en zorgzaam kind. Hij leerde om waardering te hebben voor wat hij had en hij leerde om met anderen te delen. De Kerstman was erg tevreden met de veranderingen in hart van Timmy en hij wist dat Timmy op zou groeien tot een prachtig persoon.