

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Naar een nieuwe school

Er was eens een klein meisje genaamd Cindy die na de zomervakantie naar een nieuwe school zou gaan. Cindy was altijd een beetje verlegen geweest, en de gedachte aan een nieuwe school maakte haar erg nerveus en bang. Haar ouders merkten haar worsteling op en probeerden haar beter te laten voelen. Ze hebben de school een paar keer bezocht tijdens de vakantie, zodat Cindy zou weten hoe het eruit zag. Ze spraken over de uitdagingen waar ze op haar eerste dag mee te maken zou kunnen krijgen en ze beloofden haar dat ze op haar eerste dag extra vroeg zouden vertrekken en haar naar binnen zouden lopen. Zo zou ze genoeg tijd hebben om haar leraren te ontmoeten, de indeling van de school te bekijken en haar spulletjes weg te leggen.

Toen de eerste schooldag naderde, kon Cindy niet stoppen met denken aan alle onbekende dingen - hoe zouden haar nieuwe klasgenoten zijn? Zou ze vrienden maken? Zou ze haar nieuwe leraren kunnen bijhouden? Maar ondanks haar zenuwen was Cindy vastbesloten om het meeste uit haar nieuwe school te halen. Ze pakte haar rugzak in met al haar schoolspullen, legde haar kleren voor de volgende dag klaar en ging vroeg naar bed, in de hoop een goede nachtrust te krijgen.

De volgende ochtend werd Cindy vroeg wakker en maakte zich klaar om naar school te gaan. Ze trok haar nieuwe uniform aan en pakte een gezonde lunch in,

precies zoals haar moeder haar had geleerd. "Ok mama en papa, ik ben klaar..." fluisterde ze tegen haar ouders. Ze pakten haar hand en terwijl ze samen naar school liepen, probeerde Cindy positief te blijven en na te denken over alle leuke dingen die die dag zouden kunnen gebeuren.

Toen ze op school aankwam, werd Cindy begroet door een vriendelijke lerares die haar rondleidde en voorstelde aan enkele andere kinderen. Cindy was nog steeds een beetje nerveus, maar ze glimlachte en zei hallo, in een poging vriendelijk te zijn.

Naarmate de dag vorderde, begon Cindy zich langzaam meer op haar gemak te voelen in haar nieuwe omgeving. Iedereen was

erg aardig voor haar. De kinderen stelden haar vragen, lieten haar alles zien wat ze moest weten en ze betrokken haar bij alle activiteiten. Ze maakte zelfs een paar nieuwe vrienden, en hoewel ze een beetje worstelde met een aantal van de lessen, was ze vastbesloten om het te blijven proberen.

Toen de dag ten einde liep en Cindy met haar nieuwe vrienden naar huis liep, beseftte ze dat het starten van een nieuwe school niet zo eng was als ze had gedacht. Ze was opgewonden om de volgende dag terug te komen en te zien wat de rest van het jaar voor haar in petto had!

