

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

# Het verhaal van Jantje Hoofd-in-de-Wolken

Er was eens een kleine jongen die Jantje heette. Elke dag, als hij naar school liep, keek hij altijd naar de lucht en zag de wolken voorbij drijven. Hij was gefascineerd door de vormen die de wolken aannamen, en stelde zich er vaak verschillende dieren en karakters in voor. Maar hij lette nooit op waar hij heen ging, dus noemde iedereen hem 'Jantje Hoofd-in-de-Wolken'.



Op een dag, terwijl hij

liep en naar de lucht staaarde, rende een hondje voor hem uit en hij zag het niet. Hij botste tegen de hond en ze vielen allebei op de grond. De hond blafte van

verbazing en Jantje viel op de grond en schraapte zijn knie. De andere kinderen lachten en plaagden hem en noemden hem weer "Jantje Hoofd-in-de-Wolken". Jantje schaamde zich, en beloofde meer aandacht te schenken aan waar hij liep. Maar het was moeilijk voor



Jantje om zijn gewoonte om naar de lucht te kijken te doorbreken. Hij hield van het gevoel naar een andere wereld te worden getransporteerd als hij naar de wolken keek. En dus merkte hij dat hij de volgende keer dat hij langs een rivier liep, opnieuw naar de lucht staarde en de zwaluwen zag vliegen. Hij was zo gefocust op het kijken naar hen dat hij niet merkte dat hij dicht bij de rand van de rivier kwam.



Hij viel per ongeluk in het water en moest om hulp roepen, twee mannen met stokken redde hem uit het water. Hij was drijfnat en verloor zijn schoolschrift. Zelfs de vissen kwamen terug om hem te bespotten. Jantje schaamde zich deze keer nog meer. Hij besepte

dat hoewel het leuk was om naar de wolken en de vogels te kijken, het belangrijk was om aandacht te besteden aan de wereld om hem heen.

