

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

Het smoothie feest van het fruit

Er was eens, in een keuken, niet ver hier vandaan, een groep fruit aan het feesten. Er was een sappige sinaasappel, een dikke banaan, een zoete aardbei en een rijpe mango. Terwijl ze dansten en zongen, zagen ze een blender op het aanrecht staan. "Wat is dit?" vroeg de sinaasappel.

"Het is een blender," antwoordde de banaan. "We kunnen er een smoothie mee maken!"

De vruchten waren enthousiast bij het vooruitzicht iets nieuws te proberen, dus besloten ze het te doen. De sinaasappel, banaan, aardbei en mango persten zichzelf allemaal in de blender.

Terwijl de blender zoemde en draaide, begonnen de vruchten te combineren en te mengen. De sinaasappel voegde een uitbarsting van citrussmaak toe, de banaan voegde een romige textuur toe, de aardbei voegde een vleugje zoetheid toe en de mango voegde een tropische twist toe. Toen de smoothie klaar was, waren de vruchten verbaasd over hoe lekker het was. Zoiets hadden ze nog nooit geproefd.



Ze waren opgewonden om hun ontdekking met de kinderen van het huis te delen, dus schonken ze zich stilletjes in een kopje en wachtten. De kinderen werden wakker en kwamen naar de keuken om te ontbijten. Ze zagen de kopjes met het kleurrijke sap staan en proefden ervan. Ze vonden het geweldig! Maar hun vader en moeder vonden het een tikkeltje te zoet. Dus begonnen de vruchten te experimenteren met verschillende combinaties van smaken en texturen. Ze nodigden zelfs groenten, noten en haver-mout uit voor hun feest, en samen maakten ze de meest fantastische smoothies die de keuken ooit had gezien. De hele familie hield van hun nieuwe ontbijt. De vruchten waren erg blij, dus vanaf die dag maakten de vruchten de hele tijd smoothies.

Ze vonden het geweldig om de kinderen elke ochtend te verrassen met een nieuwe, lekkere smoothie om hun dag goed te beginnen!