

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

# Het grote verjaardagstaart mysterie

Het was de dag van de vijfde verjaardag van de kleine Pauline en ze was zo opgewonden. Ze had al haar vrienden en familie uitgenodigd om het met haar te vieren in het park. Er waren spelletjes, snacks en zelfs een springkasteel waar iedereen van kon genieten. Terwijl het feest vorderde, kon Pauline niet wachten op het hoogtepunt van de dag: het uitblazen van de kaarsjes op haar grote, mooie verjaardagstaart. Ze had de mooiste taart uitgekozen die ze kon vinden met kleurrijke hagelslag en lekker wit glazuur. Maar toen het eindelijk tijd was voor Pauline om haar wens te doen en de kaarsen uit te blazen, sloeg het noodlot toe. De verjaardagstaart was verdwenen! De vrienden en familie van Pauline zochten overal naar de ontbrekende taart, maar die was nergens te vinden. Pauline was diepbedroefd. Ze had zich de hele dag verheugd op het eten van die heerlijke taart. Net toen ze dachten dat alle hoop verloren was, zag Pauline een spoor van kruimels dat naar een grote



boom in het park leidde. Ze volgde de kruimels en zag iets dat haar hart deed smelten.

Daar, in een nest hoog in de boom, zat een familie vogels te genieten van Paulines verjaardagstaart. Ze hadden honger en zagen de smakelijke lekkernij buiten staan dus ze konden het niet laten.

Pauline was niet boos of overstuur toen ze dit zag. In plaats daarvan was ze blij dat de vogels konden genieten van haar prachtige taart. Ze wist dat iedereen, zelfs vogels, een beetje verjaardagsvreugde verdiende.

Dus ging ze terug naar haar feestje en speelde spelletjes met haar vrienden. Maar toen de vogels het lieve kleine meisje zagen, voelden ze zich schuldig! Ze hadden niet door dat ze een verjaardagstaart hadden meegenomen. De vogels maakten snel een plan en vlogen allemaal verschillende kanten op. Het babyvogeltje plukte een grote roze roos als cadeau. De peutervogel kocht een ballon, de moedervogel maakte een verjaardagscupcake en de vadervogel verzamelde de vijf kaarsjes die hij van de taart had gegooid. Terwijl Pauline in het park aan het spelen was, hoorde ze vogels tjirpen. Zij en haar familie en vrienden zagen de vogelfamilie vanuit de lucht naar beneden vliegen. Ze legden al hun cadeaus op de picknicktafel en tjlpten "er was er een jarig" voor het meisje. Pauline was erg dankbaar en blij voor de grote inspanning die de vogels hadden geleverd. Ze blies de kaarsjes op de verjaardagscupcake uit en deed een wens. En dat, mijn vrienden, is het verhaal van het grote verjaardagstaart mysterie.