

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

# Het geweldige leven van de bananenboom

Er was eens diep in het tropisch regenwoud een kleine bananenplant. De bananenplant was maar een piepklein spruitje, niet groter dan een grasspriet. Maar hij was vol leven en energie, en hij was vastbesloten om groot en sterk te worden.

Naarmate de dagen verstreken, begon de bananenplant steeds groter te worden. De bladeren ontvouwen zich vanaf de stengel en reiken omhoog naar de felle zon en de warme regen. De bananenplant was blij om te leven en deel uit te maken van het regenwoud.

Terwijl de plant groeide, zag hij allerlei verbazingwekkende

bezienswaardigheden – kleurrijke vogels die door de bomen vlogen, apen die van tak naar tak slingerden en beekjes die borrelden en gorgelden terwijl ze door het bos stroomden.

Op een dag begon de bananenplant kleine, groene bananen te produceren. Deze bananen groeiden en groeiden, verrassend genoeg niet in de richting van de grond zoals fruit meestal doet



vanwege de zwaartekracht, maar in de richting van de zon! Ze reikten naar de zon tot ze rijp, geel en gebogen waren. Toen ze klaar waren, werden ze geplukt en opgegeten door de dieren van het regenwoud. Vooral de olifanten, de vleermuizen en de toekans genoten van het fruit.

Maar de bananenplant was nog niet klaar. Hij had nog veel meer energie en was vastbesloten om nog groter en sterker te worden. Dus bleef hij groeien en groeien en produceerde steeds meer bananen.

Met het verstrijken van de jaren werd de bananenplant een grote en machtige boom, met honderden bananen die aan de takken hingen. En hij was geliefd bij alle dieren van het regenwoud, die genoten van zijn heerlijke fruit.

De bananenplant was trots op wat hij had bereikt, en hij wist dat hij een heel belangrijke taak had: voedsel voor de dieren leveren en helpen het regenwoud gezond en bloeiend te houden.

En zo leefde de bananenplant nog lang en gelukkig en verspreidde hij vreugde en voedsel voor iedereen die hem kende.