

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

Het eenzame verjaardagsfeestje

Er was eens een jong meisje dat Sarah heette. Ze werd acht en vond het zo spannend om haar hele klas uit te nodigen voor haar verjaardagsfeestje. Ze was wekenlang bezig met het plannen en voorbereiden van de grote dag, om ervoor te zorgen dat alles perfect was.



De dag van het feest brak aan en Sarah werd vroeg wakker, deed haar nieuwe feestjurk aan en wachtte op de komst van haar klasgenoten. Maar naarmate de minuten verstreken, kwam er niemand opdagen. Sarah zat alleen in haar woonkamer, haar hart zonk weg van teleurstelling. Ze kon niet geloven dat niemand er genoeg om gaf om naar haar feest te komen. Sarah voelde zich verdrietig en alleen en ging naar buiten om te spelen. Haar buien, meneer en mevrouw Smit, zagen haar alleen zitten en konden zien dat er iets mis was. Ze vroegen haar wat er aan de hand was, en Sarah vertelde hen over haar feest. 'Oh lieverd, het spijt ons zo,' zei mevrouw Smit terwijl ze Sarah omhelsde. "We zullen ervoor zorgen dat je een speciale dag hebt, wat er ook gebeurt." De buien besloten iets speciaals voor Sarah te doen. Ze gingen naar al hun vrienden en vroegen hen Sarah

verjaardagskaarten te sturen. Ze vertelden iedereen die ze kenden van Sarah's feestje en dat er niemand was komen opdagen en of ze even langs konden komen. Terwijl Sarah in de tuin aan het spelen was, kwamen er plotseling mensen opdagen op haar feestje. Sarah was heel blij dat ze haar verjaardagstaart met al deze mensen kon delen. En dagen na haar feest begon Sarah kaarten per post te ontvangen. Ze was verrast en blij om te zien dat zoveel mensen aan haar hadden gedacht. De kaarten waren gevuld met vriendelijke woorden en verjaardagswensen, en Sarah voelde zich opbeuren. Sarah ontving honderden kaarten van mensen uit het hele land. Het was de beste verjaardag die ze ooit had gehad. Ze voelde zich geliefd en verzorgd, en het verdriet dat ze eerder had gevoeld was verdwenen. Het volgende jaar besloot Sarah haar klasgenoten weer uit te nodigen voor haar feestje. En deze keer kwamen al haar klasgenoten! Ze hadden gehoord wat er vorig jaar was gebeurd en wilden niet dat Sarah zich weer buitengesloten zou voelen. Ze brachten cadeautjes, ballonnen en verjaardagstaart en ze hadden een geweldige tijd samen. Het werd een groot feest, want ook alle volwassenen van vorig jaar kwamen opdagen. Het was het grootste feest dat iemand ooit had gezien! Sarah was zo blij dat ze vrienden had die om haar gaven en bij haar wilden zijn. Ze realiseerde zich dat de beste dingen in het leven soms uit de meest onverwachte plaatsen komen. En ze was haar burens dankbaar dat ze haar verjaardag speciaal hadden gemaakt, zelfs als er niemand anders was komen opdagen.