

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De Zoektocht Naar Het Sleeteam Van De Kerstman

Elke jaar, wanneer de eerste sneeuwvlokken van de winter vielen, begonnen de rendieren van de Noordpool opgewonden te raken. Voor hen was dit de tijd van het jaar waarin ze de kans kregen om te strijden voor de allergrootste eer – één van de rendieren van de Kerstman worden.

Op de dag van de wedstrijd verzamelden duizenden rendieren zich op het stadsplein, allemaal gretig om de Kerstman hun snelheid en kracht te laten zien. De eerste test was een race door de straten tijdens een

sneeuwstorm, en de rendieren die het snelst en het hardst konden rennen, gingen door naar de volgende ronde.

Terwijl de wedstrijd vorderde, keek de Kerstman nauwlettend toe, op zoek naar de kwaliteiten die hij het meest

waardeerde in zijn rendieren. Hij wilde natuurlijk dieren die sterk en snel waren, maar hij wilde ook rendieren die vriendelijk en meelevend waren. Zijn rendieren zouden hem ten slotte helpen met het bezorgen van



cadeautjes aan kinderen over de hele wereld, en ze moesten dus wel vriendelijk en zorgzaam zijn.

Toen de laatste ronde van de wedstrijd begon, waren er nog maar een paar rendieren over. Ze waren allemaal sterk en snel, maar de Kerstman kon zien dat sommigen van hen meer vastberaden waren dan de anderen. Dit waren de rendieren die niet op zouden geven, hoe moeilijk de race ook werd. Ze waren degenen die alles zouden doen om de Kerstman en de kinderen te helpen, en de Kerstman wist dat hij deze rendieren in zijn team wilde hebben.

Uiteindelijk werden er maar negen rendieren gekozen om de helpers van de Kerstman te worden. Ze kregen speciale namen om hun unieke kwaliteiten weer te geven - Dasher voor zijn snelheid, Dancer voor zijn gratie, Prancer voor zijn geest, enzovoort. En toen de eerste sneeuwvlokken begonnen te vallen op kerstavond, gingen de Kerstman en zijn rendieren de lucht in, klaar om cadeautjes te leveren aan kinderen over de hele wereld. Vanaf die dag stonden de gekozen rendieren bekend als het slee-team van de Kerstman, en waren ze de trots van de Noordpool. Elk jaar keken ze uit naar de dag waarop ze de Kerstman konden helpen vreugde te brengen aan kinderen over de hele wereld, en ze wisten dat ze de gelukkigste rendieren ter wereld waren omdat ze voor zo'n speciale baan waren uitgekozen.