

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De nieuwe vrienden van de Verschrikkelijke Sneeuwman

Er was eens, in een ver land bedekt met sneeuw en ijs, een wezen dat bekend stond als de Verschrikkelijke Sneeuwman. De Verschrikkelijke Sneeuwman was een reusachtig, yeti-achtig wezen, met wit bont en lange, scherpe klauwen. Hij woonde hoog in de bergen, waar niemand hem kon bereiken.

De Verschrikkelijke Sneeuwman was een eenzaam wezen, en hij vond het fijn zo. Hij bracht zijn dagen door met het verkennen van de bergen, op zoek naar voedsel en onderdak. Hij was erg sterk en erg woest, en hij had nergens angst voor.

Maar op een dag besloot een groep nieuwsgierige kinderen op avontuur te gaan om de Verschrikkelijke Sneeuwman te vinden. Ze pakte hun sleeën vol met voorraden en gingen de bergen in, vastbesloten om het wezen te vinden.

Terwijl ze door de sneeuw en ijs reisden, kwamen ze veel gevaren tegen. Ze moesten voorkomen dat ze in spleten vielen, en ze moesten oppassen dat ze niet



verdwaalden in de sneeuwstormen. Maar de kinderen waren dapper en vastberaden, en ze gingen door. Uiteindelijk, na vele dagen reizen, kwamen ze de Verschrikkelijke Sneeuwman tegen. Hij was enorm en angstaanjagend, en hij gromde naar de kinderen toen ze naderden. Maar de kinderen waren niet bang. Ze staken hun handen uit in vriendschap, en de Verschrikkelijke Sneeuwman was verbaasd.

Hij had nog nooit iemand gezien zoals de kinderen, en hij was nieuwsgierig. Hij snuffelde aan hun handen, en toen liet hij zich door hen aaien. De kinderen waren verbaasd, en ze werden snel vrienden met de Verschrikkelijke Sneeuwman.

Ze brachten de rest van hun avontuur door met het verkennen van de bergen met de Verschrikkelijke Sneeuwman, en ze hadden de tijd van hun leven. Ze leerden alles over de gewoontes en levensstijl van het wezen, en ze waren verbaasd over zijn kracht en dapperheid.

Toen het tijd was voor de kinderen om naar huis te gaan, was de Verschrikkelijke Sneeuwman verdrietig om hen te zien gaan. Maar hij wist dat ze terug moesten naar hun families, en hij beloofde contact te houden. De kinderen keerden terug naar huis met veel verhalen om te vertellen, en ze werden geprezen als helden. Ze hadden een nieuwe vriend gevonden in de Verschrikkelijke Sneeuwman, en ze zouden hun geweldige avontuur nooit vergeten.