

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De Jongen die de Kerstman werd

Er was eens een tijd waarin de Kerstman nog gewoon een jonge jongen was genaamd Nicolaas. Hij woonde op de Noordpool met zijn ouders en bracht zijn dagen door met het spelen met zijn speelgoed en het helpen van zijn moeder en vader met klusjes in huis.

Nicolaas was altijd een zeer vriendelijke en gulle jongen. Wanneer hij een nieuw speeltje kreeg, deelde hij het altijd met zijn vrienden en zorgde ervoor dat iedereen gelukkig was. Zijn ouders en leraren zagen hoe bijzonder hij was en wisten dat hij bestemd was voor grootheid. Toen Nicolaas ouder werd, bleef hij vreugde en geluk verspreiden waar hij ook ging. Hij ging vaak de besneeuwde straten van de Noordpool in en gaf zijn speelgoed en snoepjes aan de andere kinderen. Hij schoof zelfs de sneeuw van de opritten en trottoirs van zijn burens om hen te helpen.

Op een dag riepen Nicolaas zijn ouders hem in hun woonkamer en vertelden hem dat ze een speciale verrassing voor hem hadden. Ze hadden jarenlang naar



hem gekeken en wisten dat hij de perfecte persoon was om het familiebedrijf over te nemen: het bezorgen van cadeaus aan kinderen over de hele wereld op kerstavond.

Nicolaas was enthousiast en begon zich onmiddellijk voor te bereiden op zijn nieuwe rol. Hij oefende met het maken van speelgoed en snoep in de werkplaats, en begon een baard te groeien om er meer uit te zien als de vrolijke oude man die hij voorbestemd was om te worden.

Op kerstavond trok Nicolaas zijn rode pak aan en klom in zijn slee, klaar om cadeaus te bezorgen aan kinderen over de hele wereld. En zo werd de Kerstman geboren. Tot op de dag van vandaag is de Kerstman nog steeds geliefd bij mensen over de hele wereld. Hij blijft vreugde en geluk brengen aan kinderen op kerstavond, net zoals hij deed toen hij jong was. En hoewel hij ouder is geworden, heeft hij nog steeds hetzelfde vriendelijke en gulle hart dat hij al had als jongen.