

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De knuffeldierenclub

Er was eens een klein meisje dat Ava heette en heel bang was om weer naar school te gaan. Ze was vanwege de vakantie lange tijd niet naar school geweest en ze maakte zich zorgen over alle nieuwe dingen die ze zou moeten leren en de nieuwe vrienden die ze zou moeten maken.

Op een dag merkte Ava's moeder dat Ava angstig was en vroeg haar wat er aan de hand was. Ava vertelde haar moeder over haar angsten en hoe ze zich zorgen maakte om weer naar school te gaan.

Ava's moeder had een geweldig idee. Ze vertelde Ava dat ze haar knuffeldier mee naar school mocht nemen om haar te helpen zich beter te voelen. Ava vond het een goed idee en ging

meteen op zoek naar haar favoriete knuffeldier, een zachte en knuffelige beer genaamd Teddy.

Op de eerste schooldag stopte Ava Teddy in haar rugzak en ging op weg naar school. Toen ze in haar klas kwam, was ze eerst een beetje nerveus, maar toen herinnerde ze zich dat ze Teddy bij zich



had. Ze haalde hem uit haar rugzak en omhelsde hem stevig, en opeens voelde ze zich een stuk beter.

De hele dag door hield Ava Teddy's poot vast en kneep erin wanneer ze zich angstig of bezorgd voelde. Teddy zorgde er altijd voor dat ze zich beter voelde en hielp haar zich op haar schoolwerk te concentreren.

Op een dag, terwijl Ava in de pauze met Teddy aan het spelen was, zag ze een ander kind spelen met een eigen knuffeldier. Het andere kind was een jongen genaamd Lucas, en hij had een knuffelhond genaamd Bingo.

Ava liep naar Lucas toe en vroeg hem over Bingo. Lucas vertelde haar dat Bingo hem hielp zich kalm en moedig te voelen, net zoals Teddy dat deed voor Ava. Ze begonnen samen te praten en te spelen, en het duurde niet lang of ze waren goede vrienden geworden.

Ava en Lucas brachten hun knuffelbeesten elke dag mee naar school en speelden samen in de pauze en in hun vrije tijd. Ze begonnen zelfs een knuffeldierenclub waar ze verhalen en spelletjes konden delen met hun speciale vrienden.

Dankzij Teddy en Bingo konden Ava en Lucas nieuwe vrienden maken en voelden ze zich zelfverzekerder en comfortabeler op school. Ze leerden dat het belangrijk is om iemand of iets te hebben om je te helpen je veilig en kalm te voelen, en ze waren dankbaar dat ze hun knuffels elke dag bij zich hadden.