

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De hond en de oester

Er was eens een Hond die erg dol op eieren was.

Hij bracht dan ook regelmatig een bezoekje aan het kippenhok. Uiteindelijk werd hij zelfs zo gulzig dat hij de eieren heel doorslikte.

Op een dag dwaalde de Hond af naar de kust.

Daar zag hij een Oester. In een oogwenk lag de Oester in de maag van de Hond, compleet met de schelp.

Maar de Hond had hier veel pijn van, zoals je wel kunt raden.

"Ik heb nu geleerd dat niet alle ronden dingen eieren zijn....", zei hij kreunend.

