

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De fee en Cupido

Er was eens, in het land van de liefde, een ondeugend kereltje dat Cupido heette. Cupido stond bekend om zijn goede en rake schoten en zijn vermogen om iedereen verliefd te laten worden op de persoon van hun dromen. Maar op een dag besloot Cupido wat te gaan oefenen met zijn vertrouwde pijl en boog. Hij mikte op een nabijgelegen boom en liet de pijl vliegen.

Er ging echter iets mis en de pijl maakte een scherpe bocht, recht op Cupido af! Voordat hij het wist, trof de pijl hem recht in het hart. Cupido slaakte een luide kreet en viel op de grond.

Terwijl hij daar lag en de effecten van de pijl voelde, begon hij een vreemd gevoel in zijn hart te voelen. Het was een gevoel dat hij nog nooit eerder had gevoeld. Hij besepte dat hij verliefd was geworden!

Cupido stond op en keek rond, in een poging erachter te komen op wie hij verliefd was geworden.

Toen zag hij haar, de mooiste fee die hij ooit had gezien. Ze had lang, golvend haar en sprankelende vleugels. Cupido wist meteen dat zij de ware was.

Hij liep naar haar toe en stotterde: "H-hoi, mijn naam is Cupido. W-wat is de jouwe?"



De fee keek hem verward aan en antwoordde: "Mijn naam is Daphne. Waarom kijk je zo zenuwachtig?"

Cupido kon niet anders dan blozen toen hij uitlegde wat er was gebeurd. Daphne kon niet anders dan lachen om de dwaze Cupido, die door zijn eigen pijl was geraakt. Daphne zei: 'Nou, Cupido. Het lijkt erop dat je geluk hebt. Ik heb hier toevallig een reservepijl. Waarom schiet je me niet neer en kijk je of ik er ook zo over denk?'

Cupido's hart sloeg een slag over toen hij zijn pijl en boog op Daphne richtte. Hij liet de pijl vliegen en hij raakte Daphne recht in het hart.

Daphne's ogen werden groot toen ze de effecten van de pijl voelde. Ze keek Cupido glimlachend aan en zei: "Het lijkt erop dat we nu allebei verliefd zijn!"

Cupido was dolblij en hij wist dat Daphne degene was met wie hij de rest van zijn leven wilde doorbrengen. Ze vlogen de zonsondergang in, lachend en hand in hand.

Vanaf die dag stonden Cupido en Daphne bekend als het meest liefdevolle koppel in het land van de liefde. En ze leefden nog lang en gelukkig.