

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De ezel in de huid van een leeuw

Een Ezel vond eens de huid van een Leeuw die door een jager in het bos was achtergelaten. Hij deed de huid aan en vermaakte zich door zich in het struikgewas te verstoppen en plotseling te voorschijn te komen en naar de dieren te rennen, die zijn kant op kwamen. De dieren renden allemaal gelijk hard weg op het moment dat ze hem zagen.



De Ezel vond het zo leuk om de dieren van hem weg te zien

rennen, alsof hij zelf koning Leeuw was, dat hij er niet van weerhouden kon worden om zijn vreugde uit te drukken, met een luid en ruw gebalk. Een Vos, die met de rest mee rende, stopte zodra hij de stem

hoorde. Hij keerde zich om en toen hij bij de Ezel kwam, zei hij lachend:

"Als je je mond had gehouden, had je mij misschien ook bang gemaakt. Maar je hebt jezelf verraden met dat dwaze gebalk van je."