

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

## De vos en de leeuw

Een jonge vos, die nog nooit een leeuw had gezien, kwam er een tegen in het bos. Een blik op de leeuw was genoeg voor de vos om vliegensvlug richting een verstopplek te rennen.

De tweede keer dat de vos de leeuw zag keek de vos van achter een boom een momentje naar de leeuw, voordat hij weg sloop. Maar de derde keer, ging de vos vol moed naar de leeuw toe, en zonder een kik te geven, zei hij: "Hallo daar, oude vriend!"

