

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door [Ririro.com/nl](http://Ririro.com/nl). Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



# Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

## De Mieren en de Sprinkhaan

Op een heldere dag, in de late herfst, was een familie Mieren druk aan het werk in de warme zonneschijn. Ze droogden het graan dat ze in de zomer hadden opgeslagen.

Dit graan was hun wintervoorraad.

Toen kwam er een uitgehongerde Sprinkhaan, met zijn viool onder zijn arm, naar hen toe.

Hij smeekte nederig om een hapje eten.

"Wat!" riepen de Mieren verbaasd, "heb je niets opgeborgen voor de winter?"

Wat heb je in vredesnaam de afgelopen zomer dan gedaan?"

"Ik had geen tijd om voedsel op te slaan", jammerde de Sprinkhaan.

"Ik was zo druk met muziek maken dat voor ik het wist de zomer voorbij was."

De Mieren haalden vol afschuw hun schouders op.

"Muziek maken, hè", jammerden ze. "Heel goed hoor, ga dan nu maar lekker dansen!"

En ze keerden de Sprinkhaan de rug toe en gingen door met hun werk.

