

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De Leeuw en de Ezel

Op een dag toen de Leeuw trots door een bospad liep, maakten de dieren gelijk respectvol plaats voor hem. Behalve de Ezel, die balkte een minachtende opmerking toen hij langskwam.



De Leeuw voelde een flits van woede. Maar toen hij zijn hoofd omdraaide en zag wie er gesproken had, liep hij rustig verder. Die dwaas was zelfs een slag van zijn klauwen niet waard.