

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De Dappere Kinderen Van Het Ijskasteel

Er was eens een groep kinderen op een winteravontuur in de sneeuwachtige bossen van Canada. Ze waren aan het sleeën en sneeuwpoppen aan het bouwen, genietend van de koude en frisse lucht.

Maar terwijl ze aan het verkennen waren, stuitten ze op iets vreemds. Ze zagen een prachtig ijskasteel verborgen in het bos, schitterend en glinsterend in het zonlicht. Ze waren nieuwsgierig en opgewonden en besloten het kasteel te verkennen.

Toen ze het kasteel binnenkwamen, ontmoetten ze een vriendelijke ijsprinses en haar dierenvrienden. De prinses was vriendelijk en zachtmoedig, en ze nodigde de kinderen uit om met haar te spelen en op ontdekking te gaan.



Maar de kinderen leerden al snel dat de ijsprinses in groot gevaar was. Ze had een boze zus, die jaloers was op haar schoonheid en vriendelijkheid. De boosaardige zus was al jaren plannen aan het maken om het ijskasteel te vernietigen en de ijsprinses te verwonden. De ijsprinses was bang en vroeg de kinderen om hulp. De kinderen probeerden te bedenken hoe ze het kasteel en de prinses konden beschermen. Ze probeerden het kasteel te verbergen, maar de boosaardige zus leek hen altijd te vinden. Ze probeerden het kasteel te bewapenen, maar de boosaardige zus was te machtig. De kinderen waren bezorgd en wisten niet wat ze moesten doen. Maar toen had het liefste en dapperste meisje uit de groep een idee. Ze stelde voor dat de kinderen een beschermende cirkel om het kasteel en de ijsprinses vormden, en lieve liedjes zongen om de boosaardige zus weg te houden.

De andere kinderen stemden hiermee in, en ze sloegen hun handen in elkaar en begonnen te zingen. Terwijl ze zongen, staken ze hun hand uit naar de boosaardige zus en boden haar liefde en vriendelijkheid aan. In het begin was de boosaardige zus boos en probeerde ze hen aan te vallen. Maar toen ze de liefde en warmte van de kinderen voelde, begon ze een verandering in haar hart te voelen.

Ze beseftte dat het fout van haar was dat ze zo jaloers en boosaardig was geweest, en ze gaf zich over aan de liefde van de kinderen. Het ijskasteel was gered, en de ijsprinses en haar vrienden waren veilig.