

Dit verhaal wordt u gratis aangeboden door Ririro.com/nl. Het is onze missie om alle kinderen ter wereld gratis toegang te geven tot een verscheidenheid aan verhalen. De verhalen zijn online te lezen, downloaden en printen en beslaan een breed scala aan onderwerpen, waaronder dieren, fantasie, wetenschap, historie, diverse culturen en nog veel meer.

Steun onze missie door onze website te delen. Wij wensen u heel veel leesplezier!



Ririro

FANTASIE IS BELANGRIJKER DAN KENNIS

Ririro

De Beer en de Bijen

Het gebeurde eens dat een Beer, die door het bos dwaalde op zoek naar bessen, bij een omgevallen boom kwam, waarin een zwerm Bijen hun honing had opgeslagen. De Beer begon heel voorzichtig rond de boomstam te neuzen om te zien of de Bijen thuis waren. Op dat moment kwam er net een Bij van de zwerm thuis, met een lading snoepjes van het klaverveld. De Bij, die raadde waar de Beer naar op zoek was, vloog op hem af, gaf hem een scherpe steek en verdween toen in de holle boomstam.

De Beer verloor zijn geduld en hij sprong, in een oogwenk, op de boomstam om met zijn klauwen het nest te vernietigen. Maar deze actie bracht alleen de hele zwerm naar buiten. De Bijen zaten de Beer op de hielen en hij kon zichzelf alleen redden door in een plas water te duiken.

