

Ririro

# De Wolf en de Leeuw



Een wolf had een lam gestolen en sleepte het mee naar zijn schuilplaats om op te eten. Maar zijn plannen liepen in de soep, toen hij een leeuw ontmoette. De leeuw nam het lam, zonder excuses te maken, van hem af.

De wolf vluchtte en zei toen van een afstandje op een verontwaardigde toon:

"Je hebt geen enkel recht om mijn bezit op deze manier af te nemen!"

De leeuw keek om, maar zag dat de wolf te ver weg zat om hem zonder al te veel moeite een lesje te leren, en zei daarom:

"Jouw bezit? Heb jij het lam dan gekocht? Of heeft de herder het aan jou gegeven? Vertel eens... Hoe ben je aan je prooi gekomen?"

