

Ririro

# De Beer en de Bijen



Het gebeurde eens dat een Beer, die door het bos dwaalde op zoek naar bessen, bij een omgevallen boom kwam, waarin een zwerm Bijen hun honing had opgeslagen. De Beer begon heel voorzichtig rond de boomstam te neuzen om te zien of de Bijen thuis waren.

Op dat moment kwam er net een Bij van de zwerm thuis, met een lading snoepjes van het klaverveld. De Bij, die raadde waar de Beer naar op zoek was, vloog op hem af, gaf hem een scherpe steek en verdween toen in de holle boomstam.

De Beer verloor zijn geduld en hij sprong, in een oogwenk, op de boomstam om met zijn klauwen het nest te vernietigen.

Maar deze actie bracht alleen de hele zwerm naar buiten. De Bijen zaten de Beer op de hielen en hij kon zichzelf alleen redden door in een plas water te duiken.

