

Ririro

Jupiter en de aap



Er was eens een babyshow bij de Dieren in het bos. Jupiter leverde de prijs. Natuurlijk brachten alle trotse mama's van heinde en verre hun baby's mee. Maar niemand was er eerder dan Moeder Aap. Trots presenteerde ze haar baby tussen de andere deelnemers.

Zoals je je kunt voorstellen, werd er nogal wat gelachen toen de Dieren het lelijke, platte, haarloze, wezentje met uitpuilende ogen zagen.

"Lachen jullie maar zo hard als jullie willen", zei Moeder Aap. "Hoewel Jupiter hem de prijs misschien niet geeft, weet ik dat hij de mooiste, de liefste en de grootste schat ter wereld is."