

# Luilekkerland

Heb je weleens van Luilekkerland gehoord? Dat is een heerlijk land! En als men precies zou weten waar het te vinden is, dan zouden er een hoop luilakken en lekkerbekken heengaan. Want voor dergelijke lui is het een geweldig land.

De straatstenen zijn van de fijnste soorten kaas gemaakt. De huizen zijn van ontbijtkoek, de deuren van chocolade, de ramen van suiker en de daken van peper- en eierkoekjes. Lange slapers komen er ook niets te kort. Je kunt gewoon in bed blijven liggen met de mond open en dan komen de gebraden kippetjes aanvliegen. Het enige dat je zelf hoeft te doen is het mes en vork dat de dieren in de rug hebben zitten gebruiken om ze lekker op te peuzelen.

Als je net zin hebt in een varkensklui, dan komt er vanzelf een gebraden varkentje aanlopen. En midden op het marktplein staat een fontein van chocolade waarop een haasje zit die u vriendelijk toeknikt. Uit deze fontein spuit onophoudelijk de lekkerste wijn. Er staan ook bladen met heerlijke thee en koekjes. En er groeien niet als bij ons bladeren aan de bomen, maar allerlei lekkere worsten, hammen, koeken en banket letters.



Ook groeien er parasols, mooie linten, fraaie jurkjes, schoenen en petjes aan de boom. De kinderen staan er dan onder ens chudden aan de bomen. Wat ze willen hebben valt dan in hun mond of zak. En is er iemand te lui om te lopen, dan hoeft er maar geroepen te worden en vliegt men zachtjes naar de gewenste plek.

De rivieren, beken en zeeën zijn van limonade of melk, en de bergen zijn van de fijnste pindarotsjes. Zaaïen en oogsten behoeft niemand te doen. Alles groeit overdadig in het wild en zodanig dat men het direct op kan eten. Aan de oevers van de beekjes staan altijd heerlijke taarten met een mes ernaast om stukjes te snijden.

In andere beekjes zwemmen forellen, baarsjes, zalmen en allerlei andere vissen om lekker op te eten. En is er iemand te lui om ze met de hand eruit te halen, dan hoeft men alleen maar te roepen de vissen springen in de hand.

Het weer is ook heel anders dan bij ons. Als het regent, dan druppelt het de heerlijkste honing, hagelt het, dan vallen er amandelen, rozijnen en dadels naar beneden, sneeuwt het, dan valt er heerlijke room en vriest het, dan komt er vanilleijs.

De mensen spelen het liefst spelletjes. Bijvoorbeeld een wedstrijd lopen. Wie het langzaamst is en als laatste aankomt, die heeft gewonnen. Zo gaat het ook met schieten. Wie het verst zijn doel voorbij schiet, die krijgt een prijs.

Oud en zwak wordt men niet. Als iemand zich wat zwakker voelt, dan gaat die persoon gewoon naar de verjongingsbron. Neemt lekker een bad en komt er weer jong en schoon uit. Ja, dit is een geweldig land voor de trage luiards, maar voor de domoren is het nog beter. Die krijgen de voornaamste banen en de allerdomste wordt koning.

Men heeft hier alles wat het hart begeert. Er ontbreekt niets. Mocht iemand nou de weg vinden naar dit land, dan hoop ik dat je mij op komt zoeken om me de weg te wijzen. Dan gaan we er samen heen.

Maar voordat je gaat is het belangrijk om te weten dat je wel een grote maag nodig hebt en veel honger. Om Luilekkerland binnen te komen moet je namelijk door een dikke, dikke muur van het fijnste marsepein eten.